

Spejdere på kanotur på Gudenåen

TIL SØS: Kalundborg-trop ændrede lejrplaner og padlede sig til store oplevelser.

KALUNDBORG: Al mad og grej pakket i vandtætte rygsække og patruljekasser.

Jo, spejderne forberedte sig godt, da de tog på lejr fra Kalundborg. En lejr, der blev anderledes, end det oprindeligt var planlagt.

Kanotur på Gudenåen var en mulighed, så sommerlejren blev heldigvis til noget for spejderne fra Det danske Spejderkorps' Esbern Snare-trop i Kalundborg.

Fyldt med energi blev Birksø, Julsø og Brassø passeret til lejrpladsen. Cirka 12 kilometer kan godt mærkes i armene, beretter tropsleder Lisbet Andersen.



Teltene op, ild under traangiaen, svensk pølse-ret på menuen og højt humør.

Turen gik videre til Sminge Sø Teltplads, og her lykkedes det at komme i tørvej i to helt nye sheltere.

Vejret en udfordring

Der blev padlet stille og roligt videre, spist frokost i solskin ved Kongensbro og sat kurs mod Tange Sø og Åns.

Med hård vind fra vest og regn blev styringen af kanoerne meget vanskelig, og vejret var virkelig en udfordring.

Morgenen efter havde vindne lagt sig, solen skinnede, men vejret vekslede, og kraftig regn og torden kom på dagsordenen.

Undervejs besøg på et elmuseum.

Alle i vandet

Videre i ugens løb sejladt i skøn natur, og en dag med høj temperatur og solskin hele dagen blev det også til en badetur i vandet - iført redningsveste.

Undervejs lækker mad tilberedt på lejrmanér, og afrunding af turen med besøg hos en spejdergruppe i Randers.

Så en dejlig nats søvn oven på strabadserne, nedpakning, gåtur til stationen og kurs mod Kalundborg.

- Her tog forældrene



imod de trætte, men glade spejdere, som vendte hjem fyldte med dejlige oplevelser fra en god kanotur med kammeratskab, ansvar, fællesskab, samarbejde og tid til masser af sjov og grin, beretter Lisbet Andersen.

